

Waalre-lied

O, Waalre met zijn grachten en zijn bergen
Daar kan geen Praag of Londen tegenop
Hier niet meer zijn zou te veel van me vergen
Tweekernendorp, totaal geen lege dop

Als 's morgens hier de rust weer komt ontwaken
Dan gaat er niets dan glimlach over straat
Want Waalre doet met vreugde goede zaken
De beste lengte- en zelfs breedtegraad
En groeten kan men hier ook als geen ander
De ander groet dan enthousiast terug
Want iedereen is hier een medestander
Geen olifanten hier en ook geen mug

O, Waalre met zijn bergen en zijn grachten
Geen Amsterdam of Gemert is zo fijn
Want Waalre daar heeft niemand ooit echt klachten
Men lacht er tot er geen problemen zijn

De zon die schijnt het liefst op Waalrenaren
En daarvoor maakt ze alle dagen tijd
De regen komt hier slechts om te bedaren
Maar weer heerst er dan puur gezelligheid
Want Waalrenaren laten zich niet kisten
Beslist gaan zij het goede tegemoet
Hun glunder blijft, ook met al die toeristen
Voor hen gooit niemand in het eten roet

Ja, Waalre met zijn oerwoudwatervallen
Zijn toendra's, zijn vulkanen en zijn zee
O, Waalre is het dorpje van ons allen
Van jou en jou en je introducee

En buiten Waalre stralen er geen sterren
De hemel toont aan ons alleen zijn pracht
Ons dorp is onbeschrijfelijk van verre
En dichtbij is het beter dan gedacht
Voor Waalre niet echt nodig is reclame
Want heel het land leest al ons fanclubblad
Het maakt ons ook niet uit, want wij zijn samen
De wereld, dat is Waalre, dat is dat

O, Waalre met je grachten en je bergen
Daar kan geen Praag of Londen tegenop
Hier niet meer zijn zou te veel van me vergen
Tweekernendorp, totaal geen lege dop

(tekst: Bart Bruijnen)